

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN : L. EN F. FUNCKEN

TEKST DOOR J. SCHOONJANS

ER IS STORM OP KOMST!...

1939, nog een somber jaar in de geschiedenis van de wereld. Het onweer naderde zeer snel. Er waren in het Westen echter nog steeds staatslui die, ondanks alles, koppig geloofden aan de vrede. Ze meenden dat de landhonger van de Asmogendheden bevredigd was. Hitler bouwde aan de westelijke grens van Duitsland een verdedigingslinie, de Siegfriedlijn. Ze kwam recht tegenover de Franse verdediging, de Maginotlijn, te liggen. Het Westen was dus veilig!...

HET GEZOND VERSTAND

LEOPOLD III, koning van België die in 1934 zijn vader Albert I had opgevolgd, en Wilhelmina, koningin van Nederland, trachtten de vrede te redden en deden een beroep op het gezond verstand van de staatslieden. Ze wilden Nederland, België, Luxemburg, Denemarken en Zweden verenigen in een Neutrale Liga. Ze wilden verhinderen dat Europa, eeuwen beschaving zou wegvegen en zelfmoord zou plegen. Op 28 augustus 1933 stuurden zij een boodschap de wereld in om, in naam van de Neutralen, de vrede te vragen.

HET DUITSRUSSISCH PACT

HITLER wenste geen oorlog op twee fronten en daarom stuurde hij von Ribbentrop, minister van buitenlandse zaken, naar Moskou om er met Molotov te praten over een niet-aanvalsverdrag tussen beide landen. Dit pact kwam tot stand en het bevatte een geheime clausule waarin de verdeling van Polen tussen Duistland en de Sovjet-Unie werd bepaald. Duitsland kreeg bovendien Litouwen maar liet Rusland Letland, Estland en Finland. Hitler kreeg nu de handen vrij in het Westen.

FINLAND WEERT ZICH

LETLAND en Estland waren voor de Sovjet-Unie slechts een hapje. Met Finland ging het minder vlot want de Finnen verdedigden zich taal. Ze hadden zich verschanst achter de Mannerheimlinie en het was generaal Mannerheim die het bevel over het Finse leger voerde en de Russen een nederlaag bezorgde. Finland moest ten slotte wijken voor de overmacht en aan Rusland de Kareelische landengte afstaan.

POLEN.

MAAR, Hitler was nu eenmaal op veroveringstocht gegaan en wist van geen ophouden meer. Hij ontrukte de stad Memel aan Litouwen en liet Beck, de eerst minister van Polen, weten dat hij de vrijstad Dantzig bij Duitsland wou aanhechten en dat hij vrije doortocht wenste doorheen de Poolse corridor. De Poolse regering weigerde op de voorstellen van Hitler in te gaan. Ze vroeg en ze verkreeg militaire garanties van Frankrijk en van Groot-Brittannië en meteen gingen de poppen aan het dansen!

DE OORLOG

OP 1 september 1939 werd de aanhechting van Dantzig bij Duitsland afgekondigd. Diezelfde ochtend rukte het Duitse leger Polen binnen. De Polen vochten dapper maar iedere tegenstand was nutteloos. Het Poolse leger werd verpletterd.

Op zondag 3 september verklaarden Groot-Brittannië en Frankrijk, Duitsland de oorlog. Dat was het begin van de Tweede Wereldoorlog die verschrikkelijk zou zijn en die zes jaar duurde.

WORDT VOORTGEZET